



SLÄKTTRÄFF, HUR GÖR MAN?

Detta är mina tips på hur man kan ordna en släktträff. Behöver inte följas man gör som man vill.



DEN 16 JANUARI 2023

ARNE JOHANSSON

Södra Vi

Hur man kan gå till väga för att få till den bästa Släkträffen.

Egna Noteringar

Hur man kan gå till väga för att få till den bästa Släktträffen.

Ingress. 😊

Först är det nog bäst att tänka igenom om man verkligen vill ha så mycket arbete som det kommer att bli och när man ska ha släktträffen. Tiden för träffen är nog det viktigaste eftersom man då kan se på en plan som man måste skissa på vad som måste göras. Ett exempel på plan kommer på någon sida längre ned.

- 1) Du ska helst inte vara ensam med detta, Ni bör minst vara två helst fem eller fler eller färre beroende på hur många grenar Ni räknar med.
- 2) Ett nyttillkommet förslag jag kom på när jag skrev detta. Ordna en grupp på Google för Er som håller på med detta. <https://groups.google.com/> eller en gemensam e-post där Ni ger alla tillträde. Det underlättar om alla har Gmail så man kan dela kalendrar och dokument mm.
- 3) I mitt fall utgick vi från Carl Petter Djurstedt (1817-1910, han fick åtta barn varav 7 överlevde till vuxen ålder. Av dessa 7 barn fick 5 en familj med barn, två killar blev utan barn, har i vart fall inte hittat några barn ännu.
- 4) Det var således fem släktgrenar sedan lät vi en person i varje gren vara kontaktperson för sin gren detta underlättade enormt mycket.
- 5) Man kan ordna till en träff med dessa personer där man planerar släktträffen tillsammans. Där man bestämmer hur man vill att släktträffen ska bli.
- 6) I vårt fall lade vi den ett år fram i tiden.
- 7) Med hjälp av kontaktpersonerna samlade vi in adresser till de vi visste tillhörde vår släkt.
- 8) Brevet utformades redan då som en inbjudan till en släktträff med ett fastställt datum och O.S.A. men eftersom vi inte hade platsen riktigt klar för oss förutom att den skulle vara så nära som möjligt där släktgårdar med mera fanns/funnits fanns utrymme att ge förslag på hur de ställde sig till detta. I brevet ber man självfallet om e-postadresser så man kan hålla kostnaden nere.
- 9) Vi skrev även och bad att dessa skulle skicka ytterligare adresser till oss på de visste tillhörde Carl Petter Djurstedts gren.
 - a. Vi lade till frågor om specialkost och liknande.
 - b. Kostnad för hyra och eventuellt mat (catering) kanske ska finnas i det första brevet. Om man bestämmer träffen på restaurang får de betala själva. Här finns utrymme för att bestämma själva.
- 10) Vad gäller brevutskicken.
 - a. Första utskicket ungefär 6 månader innan släktträff. Ni kan väl korta ner det till 3 månader och halvera de övriga utskicken med anmälningar och påminnelse. Inget är skrivet i sten.
 - i. Preliminär anmälan med datum 1 år fram i tiden, eventuell plats.
 - ii. Vilken gren de tillhör.
 - iii. Namnet och telefon på deras kontaktperson.
 - iv. Namn på mottagare och alla kontaktvägar till anmälan.
 - v. Bilder på deras ana och stamtavla så de dels ser bakåt vad som finns men även framåt så de ser vad som fattas eller är fel.
- 11) Nu då #1, bara att sitta och vänta, eller?
 - a. Ja, vänta på inkommande svarsbrev är det som gäller. Därefter kan Ni börja planera nästa utskick 3 månader före och hoppas att många har skickat sin e-postadress eller telefonnummer. (håller ner kostnaden)
 - b. Vi gav det första brevet några månader innan vi skickade påminnelse och i detta var det en bindande anmälan som kunde utökas med personer förstås. Även om de

Hur man kan gå till väga för att få till den bästa Släktträffen.

kommit på någon annat som fanns eller inte fanns i första brevet. Man får oftast inget mer.

- c. Första gången tror jag vi fick många positiva svar så vi hoppades på många anmälningar i nästa utskick.
- d. Ge det nu några månader så alla hinner fundera och att svara på något sätt.

12) Nu då #2, ja hoppas Ni fått in många anmälningar.

- a. Annars blir det att kolla bland utskicken och svaren Ni fått om några inte alls svarat.
- b. Hur gör man bland dessa då.
 - i. Eftersom vi fått från första utskicket några som helt avböjde så blev det inte så många vi hade att **ringa** och vi bestämde att rent av ringa upp dem, de kanske hade glömt bort utskicket eller visste inte hur de skulle svara och hur.
 - ii. Vi hade också en tanke på att skicka med ett svarskuvert med porto men det skulle bli för dyrt för oss så det skippade vi. Vi kontaktade nästan 110 personer. Även de som bodde utomlands men där hade vi Facebook till hjälp som tur var.

13) Nu då #3, skulle vi återigen skicka ett påminnelsebrev eller ringa? Det sista i så fall 1 månad innan tilldragelsen.

14) Vi ordnade utställningsskyltar och gjorde en personhistorik för föräldrarna samt för varje barn även en flicka som bara blev knappt 7 år. Även de andra beroende på att vi var endast två som släktforskade. Ett par av oss hade övergripande ansvaret att samla information från varje gren och sammanställa det.

15) Vi började att tillverka skyltar på alla de sju barnen och även deras far och mor.

- a. Varje släktgren fick en färg, röd, blå, grön, gul, lila. Som vi satte upp på skärmarna.
- b. På släktträffen hade vi små namnskyltar med dessa färger som varje person fick. De ingifta fick också en skylt men bara överdelen var grenens färg, underdelen var vit. Detta var väldigt uppskattat då det var lätt att ta kontakt och man förstod vilken gren de tillhörde. T ex förekom det att två personer med samma färg inte visste om att de tillhörde samma släktgren och de kunde läsa om sin gemensamma anfader på tavlan den färgen.

Det var väl nästan det hela, kan bli tillägg och fråndragningar och ändringar längre fram i nästa version.

Allt ovan kan ändras förstås man behöver inte gå till punkt och pricka som jag nedtecknat det.

Arne Johansson
076-108 00 29
anforskning@djursdala.net